

'T PWO BLAD

Waste Food

Wie is werkelijk de grootste misdadiger? Hij die steelt uit andermans vuilbakken? Of hij die voedsel wegsnijt?

Steven De Geynst uit Rupelmonde leefde in armoede toen hij begon te grabbelen in de afvalcontainers van de Carrefour. Daarin vond hij voldoende eetbaar voedsel om te overleven. Na een tijd ging hij dagelijks in deze containers duiken. Op den duur had Steven thuis drie diepvriezers vol eten dat hij uitdeelde aan voedselbanken en voedselkeukens, waar ze het gevonden voedsel gretig in ontvangst namen. Als Robin Hoed stal hij van de rijken en bevoorradde de armen. Hij creëerde zo zijn eigen netwerk van herverdeling.

Op een dag wou Steven nog eens 'zijn' container bezoeken. Hij vond niets in de container, maar aan de rand van de container hing een zak vol heerlijke muffins. "Deze neem ik mee en deel ik uit" dacht hij. Tot de baas van de Carrefour plots voor zijn neus opdook. De man belde de politie op en Steven werd veroordeeld voor het stelen uit afvalcontainers. De rechter in Dendermonde gaf hem zes maanden voorwaardelijk. Toen dit publiek werd gemaakt in 2010 ontstond er een groot protest ten voordele van 'the muffinman', de bijnaam die hij van dan af kreeg. Ook in Gent kwam men massaal op straat om de vrijspraak van the muffinman op te eisen. Op 8 februari 2012 volgde de vrijspraak in het Gentse hof van beroep.

Volgens Tristram Stuart is het eigenlijk diegene die versplit die steelt. Onze consumptie wordt steeds groter en groter, maar we produceren niet meer. Dit heeft een enorme ecologische impact. Sommige landen hebben toegang tot vier keer zoveel voedsel als wat geconsumeerd wordt. Zo dragen wij volgens Stuart bij tot de schaarste in Afrika en Azië: Onze vraag is zodanig groot dat de kostprijs van graan gewoon te duur wordt voor deze landen. Wij kopen alles op en smijten 1/3^e van ons voedsel weg (bijvoorbeeld de korstjes). Zo stelen wij letterlijk het brood uit hun mond.

Wij als consumenten houden volgens Stuart de sleutel in handen. We moeten stoppen met verspillen! Dit kunnen we doen door het kopen van 'lelijke' groenten, die niet het perfecte formaat hebben en anders worden weggesmeten, door zelf plantjes te kweken en tenslotte door voedseloverschot terug in dieren te investeren... Kleine stapjes voor een wereld van verschil. Samen kunnen we ervoor gaan!



Inhoud



Waste food
-
Automatisering studietoelage 1



Menu sociaal restaurant
mei2013 2



Lid in de kijker! 3



Activiteiten mei 2013 4

Automatisering studietoelage



Sinds 2005 moesten de studietoelagen worden ingediend voor 30 juni. De maatregel hield ook rekening met het doel van de automatische toekenning die in het verschiet lag: zo weinig mogelijk mensen die recht hebben, uit de boot laten vallen. De volledig automatische toekenning werd toen vooropgesteld voor het schooljaar 2013-2014.

Om vooral technische redenen werd de indiendatum – na 5 jaar zo gewerkt te hebben – in 2011-2012 alsnog een maand vervroegd, van 30 juni naar 1 juni. Hierdoor hebben veel mensen hun studietoelage mislopen, hoewel ze er recht op hadden.

Daarom pleiten wij voor een vervroegde automatisering van deze toekenning en eisen we dat de mensen die er recht op hebben alsnog hun toelage voor volgend jaar kunnen ontvangen. Om dit betoog kracht bij te zetten heeft het PWO een petitie laten rondgaan in heel Wetteren.

De **petitie** leverde reeds **840 handtekeningen** op! *Eat that Minister Smet!* Bedankt aan iedereen die deze ondertekende! We hopen dat het zijn doel niet zal mislopen!

Menu mei 2013



3 mei 2013

Courgettesoep
Frikandon met kriekskes en natuuraardappelen
Een frisse frisco



10 mei 2013

Het sociaal restaurant is gesloten



17 mei 2013

Wortelsoep
Gebakken koolvis in tartaarsaus op een bedje van sla met tomaten en verse frietjes
Chocoladetiramisu



24 mei 2013

Bloemkoolbroccolisoepp
Gevulde tomaten met rijst overgoten met een provencaalse saus
Een peretaart van lek-me-liptje



31 mei 2013

Kervelsoep
Hamburger in champignonsaus met gebakken patatjes
Apfelstrudel met een bolletje roomijs



Gezinnen die gebruik maken van de sociale kruidenier betalen 3 euro per persoon

65+ en studenten betalen 5 euro.

Anderen betalen 7 euro tenzij anders vermeld.



Lid in de kijker!

Om elkaar wat beter te leren kennen zetten we elke maand een lid in de kijker. Deze week staan de spotlights gericht op onze ultralieve dame: Kathleen Vandermergel!

Bijnaam: 'Kathleentje' of 'smurf'

Woonplaats: Wetteren

Geboortedatum: 8 juni 1961

Lievelingsgeur: Magnolia en meiklokjes! Ik zou er heel mijn huis mee vol zetten! 😊

Lievelingskleur: Geel

Lievelingsgerecht: Alle soorten pasta! Ik ben vree zot van pasta! Ik zou alle dagen pasta kunnen eten mocht het niet van Bram afhangen! :-D

Hobby's: Ik probeer piano te spelen. Ik volg al drie jaar muzieklæs, maar het is niet zo simpel om zoiets als volwassene nog te leren. Het zal dan waarschijnlijk ook het laatste jaar zijn. Noah komt elke dag en ik zal niet veel tijd meer hebben om te spelen. Ik zal mij toewijden aan mijn kleinkind. Ook puzzelen vind ik leuk, zowel legpuzzels als Japanse denkpuzzels. En lezen doe ik ook graag, in periodes. Dit kunnen waargebeurde verhalen zijn of romans.



Vertel ons eens, wie is Kathleen?

Kathleen: Kathleen is mama van vijf kinderen: Veerle (30), Tom (29), Pieter (26), Jonas (24) en Bram (14).

De vier grote kinderen kwamen uit mijn eerste relatie. Helaas ben ik gescheiden. Daarna heb ik een korte relatie gehad waaruit Bram is ontstaan. Nu sta ik alleen voor Bram, maar dat is geen probleem. Wij redden ons! Ik heb ook een diploma gezins- en bejaardenhulpster. Ik heb dit werk een tijdje gedaan maar ben gestopt om voor mijn kinderen te zorgen. Deze kwamen allemaal vlot na elkaar! (*lacht*) Nu doe ik mijn best voor Bram en dat vind ik leuk want Bram houdt mij jong. Tenslotte ben ik al 51 jaar en sinds twee weekjes 'Oma' van mijn eerste kleinzontje 'Noah'! (*apetrots*)

Proficiat! Het is mij inderdaad al opgevallen dat Bram een lieve jongen is die, in tegenstelling tot veel jongeren van die leeftijd, nog samen met zijn mama wilt gaan eten.

Kathleen: Soms kan Bram zich wel druk maken in mij, maar hij wilt toch nog steeds met mij naar het PWO gaan en meegaan op vakantie naar zee. Dat vind ik super! Dit jaar gaan we naar Koksijde waar we een chaletje huren bij 'Veld en Duin'. (*glundert*) Daar mag de hond (Polly) voor het eerst mee op reis! Dat zal ook nog een hele uitdaging worden...

Hoe heb jij het PWO leren kennen?

Kathleen: Ik wist al lang dat PWO bestond voor ik naar hier kwam. Iemand van gezinszorg, die om de twee weken bij mij kwam, zei me dat ik daar eens naartoe moest gaan, maar dat was voor mij een heel moeilijke stap. Uiteindelijk ben ik eens samen met mijn dochter naar de sociale kruidenier gekomen. En dan nog eens, en dan nog eens, en dan eens naar het

sociaal restaurant. En ik vond het leuk! Ik heb het wel nog altijd moeilijk als Sabine vraagt of ik eens wil helpen als vrijwilliger. Dat zie ik niet zitten. Ik denk altijd dat ik het niet goed genoeg zal doen voor een ander... Ik voel me wat minderwaardig.

Wat kan jou blij maken?

Kathleen: Als 't zonneke schijnt! Dan voel ik me goed en ben ik blij dat ik in m'n tuintje kan zitten. Ook de zee kan mij blij maken, net zoals mijn papa. Dat was ook een 'zeemens'. Die vakantie aan zee, één keer in het jaar, is voor mij dan ook heel waardevol.

Wat maakt jou angstig?

Kathleen: De gedachte dat ik een van mijn kinderen zou verliezen. Jonas heeft nu een brommer gekocht en dat maakt mij al bang! "Dat er hem maar niets overkomt" denk ik dan. Uw kinderen daar blijf je bezorgd over of ze nu groot zijn of klein.

Ook ben ik bang dat ze op het verkeerde pad zouden komen, bijvoorbeeld bij Bram denk ik dan "dat hij maar wijs blijft"...

Veerle of Tom hebben nog geen huis, kinderen of partner en zelfs daar maak ik me zorgen om. Je moet maar hopen dat ze de juiste persoon zullen tegenkomen!

Als je een boodschap in een fles de wereld in zou kunnen sturen, wat zou je dan schrijven?

Kathleen: Er moet veel minder haat en nijd zijn en ruzie en jaloezie. Al die oorlogen overal maken mij verdrietig. Ik wil meer vrede en liefde. Maar dat zal waarschijnlijk nooit komen dus probeer ik dat zelf te zijn voor mijn medemens: lief. Dat is altijd al zo geweest en misschien ben ik wel een beetje te goed...

Iemand moet toch het voorbeeld tonen é! 😊





Agenda mei 2013

Woensdag 1 mei	
Donderdag 2 mei	Speel-o-theek Bobonneke 9.30 tot 12.00 Vorbereiding sociaal restaurant 13.30 tot 15.00
Vrijdag 3 mei	Sociaal restaurant 11.30 tot 14.00
Zaterdag 4 mei	
Zondag 5 mei	
Maandag 6 mei	Vorming: 1 op 10 leeft in armoede. Van 9.30 tot 12.00
Dinsdag 7 mei	
Woensdag 8 mei	
Donderdag 9 mei	PWO gesloten
Vrijdag 10 mei	Sociaal restaurant gesloten
Zaterdag 11 mei	
Zondag 12 mei	
Maandag 13 mei	Werkgroep DOE(L) – groep. Van 9.30 tot 12.00
Dinsdag 14 mei	
Woensdag 15 mei	
Donderdag 16 mei	Speel-o-theek Bobonneke 9.30 tot 12.00 Vorbereiding sociaal restaurant 13.30 tot 15.00
Vrijdag 17 mei	Sociaal restaurant 11.30 tot 14.00
Zaterdag 18 mei	
Zondag 19 mei	
Maandag 20 mei	Werkgroep DOE(L) – groep. Van 9.30 tot 12.00
Dinsdag 21 mei	
Woensdag 22 mei	
Donderdag 23 mei	Speel-o-theek Bobonneke 9.30 tot 12.00 Vorbereiding sociaal restaurant 13.30 tot 15.00
Vrijdag 24 mei	Sociaal restaurant 11.30 tot 14.00
Zaterdag 25 mei	
Zondag 26 mei	
Maandag 27 mei	Vorming omtrent watervoorziening met Annelien van Samenlevingsopbouw. Van 9.30 tot 12.00
Dinsdag 28 mei	
Woensdag 29 mei	
Donderdag 30 mei	Speel-o-theek Bobonneke 9.30 tot 12.00 Vorbereiding sociaal restaurant 13.30 tot 15.00
Vrijdag 31 mei	Sociaal restaurant 11.30 tot 14.00

